

IN: AD, regio Hoeksche Waard - 16 januari 2020

Vriendinnen door een tramongeluk

Maandag 27 september 1948. De vader van Jeany de Klerk-van der Heiden (80) uit Zuid-Beijerland was betrokken bij een tramcrash op de Barendrechtse Brug. Adrie Groenenboom-in 't Veld (87) uit Westmaas zag 't gebeuren. Zeventig jaar na dato zijn ze vriendinnen.

Arco van de Ree

Zuid-Beijerland/Westmaas

Heel lang dacht Adrie dat ze nooit zou weten hoe het met de zwaargewonde man op de brug was afgelopen. Tot ze op Facebook een foto zag van een hooiwagen die stond te wachten voor de Barendrechtse brug. „Die leek precies op de wagen die het ongeluk had veroorzaakt”, zegt ze. „Jeany reageerde op de foto en schreef wat haar vader was overkomen. Dat was het begin van een uitgebreid contact via Facebook. Net voor de jaarwisseling hebben Jeany en Adrie elkaar voor het eerst ontmoet. „Er was meteen een klik, het was net of we elkaar al jaren kenden”, zegt Jeany over die eerste ontmoeting. Voor Adrie was het een grote opluchting: „Na al die jaren weet ik nu eindelijk hoe het is afgelopen en ben ik verlost van die knoop in mijn maag.”

Adrie

Het was een gewone maandagochtend voor de toen 16-jarige Adrie in 't Veld. Ze stapte op de tram die haar naar de Eben Haëzermulo in Rotterdam-Zuid zou brengen. Een reis van anderhalf uur die ze gebruikte voor het maken van haar huiswerk. Adrie was bezig met het leren van aardrijkskunde tot de tram midden op de Barendrechtse brug plotseling stopte. „Ik keek uit het raam en zag een man op de grond liggen. Hij zat klem tussen een vrachtauto en de brugleuning en zijn been lag in een heel vreemde houding”, herinnert ze zich. „Ik schrok enorm en kreeg een vreemd gevoel in mijn maag.”

Door het raampje in de tram zag Adrie hoe het been van de zwaargewonde Siem werd afgebonden met riemen en hij werd in de chaos afgevoerd door de ambulance. Het ongeluk bleef haar achtervolgen, maar op de vraag hoe het met de man is afgelopen kreeg ze nooit antwoord. „Ik was de enige passagier in de coupé en kon er dus nooit met iemand over praten.”

Ze had niet gezien dat even tevoren een personenauto de tram inhaalde, waardoor een tegemoetkomende

vrachtwagen moest uitwijken, op de tram botste en twee fietsers klemzette tegen de brugleuning. Het waren Siem van der Heiden en zijn collega. Beide mannen overleefden het ongeluk en belandden in het Zuiderziekenhuis. Na vier weken kwam Siem van der Heiden thuis zonder linkerbeen. Het was zo verbijzeld, dat het geamputeerd moest worden.

Siem van der Heiden werkte bij de landmeetkundige dienst van Rijkswaterstaat. Op die bewuste maandagochtend fietste hij van Zuid-Beijerland met een collega uit Nieuw-Beijerland naar zijn werk. De mannen raakten betrokken bij een botsing op de Barendrechtse brug. Zijn dochter Jeany was 9 jaar. Toen het meisje tussen de middag uit school naar huis ging, zei een jongen uit de buurt tactloos tegen haar: „Je vader is doodgereden door de tram.” Jeany kreeg de schrik van haar leven en rende naar huis. Maar haar moeder was weg. „Die zat bij mijn vader in het Zuiderziekenhuis en is daar vier nachten gebleven.”

Het leven van Siem en zijn gezin met vijf kinderen kreeg een plotselinge wending. „Mijn vader kon gaan werken op het veer Kruiningen-Perkpolder of brugwachter worden”, zegt Jeany. Hij koos voor brugwachter in Voorburg op de brug over De Vliet bij de A12. Vrijwel elk vrij uur besteedde Siem aan zijn boot 'De Zwalker', die lag afgemeerd naast de brug. „De boot werd eigenlijk zijn tweede been”, herinnert Jeany zich. Ze vond de noodgedwongen verhuizing naar Voorburg niet vervelend. „We maakten veel tochten met de boot en ik logeerde regelmatig bij familie in Hoeksche Waard.”

'Rotbrug'

De Barendrechtse brug daarentegen heeft voor haar altijd een negatieve bijklank gehouden. „Ik heb het altijd een rotbrug gevonden.” Het onlangs verschenen verhalenboek *Baken in het Landschap* heeft daar echter verandering in gebracht. „Ik wilde per se van mijn nare herinnering af”, zegt ze. „Nu ik het boek heb gelezen, weet ik dat er ook mensen bestaan die op een positieve manier terugdenken aan de brug.” In 1964 keerde ze met haar man Aart de Klerk terug naar de Hoeksche Waard. Ze wonen nu al jarenlang in Numansdorp.



► Jeany (80) en Adrie (87) ontmoeten elkaar voor het eerst, 70 jaar na het ongeluk. FOTO ARCO VAN DE REE

RECHTSAAK

Naspelen met autootjes en poppetjes

In 1949 stond de chauffeur van de personenauto voor de rechtbank in Dordrecht. De verkeerssituatie was zo ingewikkeld, dat het ongeval werd nagespeeld met behulp van autootjes, trammotjes, poppetjes op de fiets en verkeersborden. De conclusie was dat de chauffeur van de personenauto voorrang had moeten verlenen aan de vrachtauto. Deze moest daardoor uitwijken en dat leidde tot een botsing met de tram. De rechter veroordeelde de chauffeur van de personenauto tot een maand hechtenis en nam zes maanden zijn rijbewijs in. Na het ongeluk was hij doorgereden en dat kwam hem op een flinke reprimande van de rechter te staan: „Lieden die er dergelijke methoden op na houden, horen eigenlijk niet op de weg thuis.”

◀ De Barendrechtse Brug. FOTO RIJKSWATERSTAAT