



De afgelopen maanden heb ik veel reacties gekregen op mijn oproep. Allemaal verhalen, herinneringen, anekdotes en foto's over de Barendrechtse brug. Hartelijke dank hiervoor! Ze krijgen een mooie plek in het boek.

Ik ben nu bezig met het uitwerken van het materiaal en zal u de komende tijd via de e-mail op de hoogte houden van de vorderingen. En wie weet, komen er nog meer verhalen bij.

Op 4 mei was ik met Johan Dam bij de kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Achterzeedijk in Barendrecht. Uiteraard komt het verhaal dat hij aan burgemeester Van Belzen vertelde uitgebreid in het boek. In dit krantenartikel vast een kort voorproefje:

## Johan Dam kent hét verhaal achter oorlogsmonument

AD, 6 mei 2019

**Arco van de Ree**  
Strijen/Heinoord

Johan Dam (75) uit Strijen was zaterdag voor het eerst in vele jaren weer aanwezig bij de kranslegging aan het oorlogsmonument bij het bruggenhoofd van de voormalige Barendrechtse brug.

Als kind kwam hij er vrijwel elk jaar. „Mijn vader maakte deel uit van het derde Grensbataljon dat hier in de meidagen van 1940 heeft gevochten.”

In de gevechten om de brug was het bataljon niet opgewassen tegen de Duitsers. De vader van Johan overleefde de strijd, maar 23 anderen sneuvelden. Hun namen staan gebeteld in het monument bij het voormalige bruggenhoofd. „Er is er iets vreemds met dit monument”, zegt Johan. Hij wijst op de afbeelding van een soldaat boven de namen van de slachtoffers. Hij is in gevecht met een adder, symbool van het kwaad. „In de oorspronkelijke beschrijving staat dat de soldaat in de richting van Rotterdam kijkt, maar hier zie je duidelijk dat hij naar de Hoeksche Waard kijkt.” Heeft de beeldhouwer zich vergist of is er iets anders aan de hand? Johan kan het raadsel gedeeltelijk oplossen. „In 1947 kreeg ik, net als iedereen, een oranje spaarvarken om geld in te zamelen.” Zo deed ook Johan een kleine duit in het zakje om het geld bijeen te brengen. Op 27 september 1952 werd aan de Hoeksche Waardse kant het monument onthuld. „Het stond aan de linkerkant van de rijbaan,” weet Johan. „En vanaf die positie kijkt de man wel richting Rotterdam.”

Het monument heeft tot in de jaren 60 op dezelfde plek gestaan. Toen is het verplaatst naar de Barendrechtse kant. „Waarom is mij een raadsel”, zegt hij.

Hans Onderwater reageerde op dit artikel en loste het raadsel op. De brug ging weg en de Gorzenweg zou niet meer worden. In Barendrecht zou een recreatiegebied komen met een betere infrastructuur. Bedankt, Hans!

Ik mis nog foto's die een kijkje in de stuurhut geven. Dus als u ze heeft, neem even contact met me op.



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

[arcovanderee@gmail.com](mailto:arcovanderee@gmail.com)

[www.barendrechtsebrug.nl](http://www.barendrechtsebrug.nl)