

Brugnieuws nr. 3

8 juni 2019



Kunstenaar Theo Verhoeff was meteen enthousiast, toen ik hem vroeg om een ontwerp voor het omslag te maken. Hier komt hij uit zijn atelier aansjouwen met dit grote schilderij van de brug:



Ik was meteen verkocht en het schilderij ook! Theo heeft het midden jaren zestig geschilderd. Hij was toen bijna klaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten.

Hij volgde de avondopleiding en reed elke avond met zijn scooter heen en weer tussen Mijnsheerenland en Rotterdam.

En nu wordt het schilderij ineens bevorderd tot boekomslag!

Intussen zijn er ook offertes voor de vormgeving en drukwerk binnengekomen. Dus nu wordt het wikken en wegen, zal ik dit of zal ik dat? De komende week hak ik de knoop door, want er is nog veel te doen.

In de komende weken is het tijd voor de grote spellingscontrole. We lezen alle teksten door en halen de fouten eruit en werken onduidelijkheden weg.

En dan is het ook de beurt aan het beeldmateriaal. Ik heb heel veel foto's en afbeeldingen op de computer staan. Maar er liggen ook nog echte foto's te wachten tot ze worden gescand. En dan heb ik nog zwart-witnegatieven. Maar waar vind je tegenwoordig nog een doka?



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl